

Zoeeffff! **Moovie de kikker** spurt voorbij. Zijn vriendjes kijken elkaar met grote ogen aan en lopen met hem mee. "Zit er een reiger achter je aan, Moovie?", vragen ze bezorgd. "Nee hoor, ik oefen", hijgt hij terwijl hij over een boomstronk jumpt. "Ik wil beweegkampioen worden! Doen jullie mee? Het is écht superleuk!" Dat moet hij zijn vriendjes geen twee keer vragen...

En jij? Ben jij een **rasechte beweegkampioen**?

Ga mee op het kikkerpad en doe alle oefeningen! **3, 2, 1... Start!**



Volg de bordjes langs het parcours van zo'n 600 meter en train 12 bewegingsvaardigheden. Aan de hand van een tof verhaal nemen kikker Moovie en zijn vriendjes je mee op pad. Leuk en uitdagend om samen met vriendjes en familie te doen. Plezier gegarandeerd!

Aan het einde van je beweegmoment kan je **spelen in de natuurlijke speelzone!**